

Prins Bernhardschool

Dr. H.C. Bosstraat 25, 3886 KA Garderen

www.pbsgarderen.nl T: 0577-461355

Beste ouder(s),

In de afgelopen weken is in de groepen verteld en gezongen over Mozes. Er is verteld over de 10 regels. Kinderen moeten zich aan bepaalde regels houden. Dat ervaren ze thuis en op school. Regels helpen ons om goed met elkaar samen te kunnen leven. Als je je in de klas niet aan de regels houdt, wordt het een chaos. Als je je in het verkeer niet aan de regels houdt, gebeuren er ongelukken. Regels zijn er om ons te helpen. De eerste 5 regels zijn geboden om God lief te hebben. De laatste 5 regels gaan over de liefde naar anderen.

Vacature: intern begeleider

Het is nog niet gelukt om een intern begeleider te vinden voor de Prins Bernhardschool. Om die reden wordt er voor de komende maanden gebruik gemaakt van een interim ib'-er. Juf Laura van Breukelen is afgelopen donderdag gestart als interim ib'-er. Ook op 2 oktober, 6 november, 16 november, 7 december en 11 december is zij aanwezig op school. Zij is te bereiken op het volgende mailadres:

ib@pbsgarderen.nl

Wijziging gegevens

Is er iets veranderd in uw gegevens, bijv. uw adres, uw telefoonnummer of e-mailadres? Geef het even door aan

ali@pbsgarderen.nl

Dan kunnen we jullie bereiken en missen jullie geen informatie!



Geplande data

9-10-2023

GMR-vergadering

12-10-2023

Voorleeswedstrijden

16 t/m 23 oktober 2023

Herfstvakantie (let op maandag 23 oktober zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag)

30 oktober 2023

Hoofdluiscontrole

1 november 2023

Dankdag



www.pbsgarderen.nl

Juf Debora

Mooi nieuws: afgelopen zaterdag is juf Debora bevallen van een dochter: Elin Elaysa (Stralende, Jahweh is God, gewijd aan God). Op het geboortekaartje is geschreven:

*Zo klein en nu al zo geliefd
door Zijn hand aan ons gegeven.
Je bent bijzonder en uniek.
In het plan van God verweven.*

*Ga op weg, zoek je plek,
Wees altijd thuis bij ons.
Oh lieverd, volg je hart, ken Zijn stem.
Kom altijd thuis bij God.*

Wij wensen juf Debora een goede kraamtijd en verlofperiode toe,



Schoenendoosactie

Net zoals vorig jaar, doen we weer mee met de schoenendoosactie! We zouden het heel leuk vinden als zoveel mogelijk leerlingen meedoen met deze actie, zodat we iets kunnen betekenen voor kinderen uit arme landen. Stappenplan voor de schoenendoosactie:

1. Lees de actiefolder (deze is vorige week meegegeven aan uw zoon/dochter)
2. Doneer je bijdrage ONLINE op www.schoenendoosactie.nl/betalen of via de QR code op de actiefolder (5 euro per schoenendoos). Dus geen geld in de geldenvelop stoppen!
3. Versier de schoenendoos en vul hem met de aangegeven spullen.
4. Lever je schoenendoos in voor woensdag 8 november bij je juf of meester. Vergeet de geldenvelop, met daarop de naam, niet toe te voegen. Geef duidelijk aan dat het bedrag is overgemaakt!

Stagiaires



Mijn naam is Nathalie en ik ben 19 jaar. Ik woon samen met mijn ouders en broers in Nijkerk. Ik zit in het derde jaar van de voltijd opleiding leraar basisonderwijs op de Christelijke Hogeschool Ede. Het komende half jaar loop ik stage in groep 5 bij juf Safera en juf Magdiël. Mijn hobby's zijn onder andere turnen en tekenen. De reden dat ik voor het onderwijs heb gekozen, is het werken met kinderen. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school kunnen gaan en hoop hieraan bij te kunnen dragen. Ik heb in ieder geval heel veel zin in het komende jaar en spreek me gerust aan voor een praatje!

Groetjes Nathalie.



Ik ben Amber, 19 jaar oud en ik woon in Kootwijkerbroek. Naast lesgeven, hou ik ervan om leuke dingen met vrienden en familie te doen. Op dit moment zit ik in het derde jaar van de Pabo en loop ik stage op de Prins Bernhardschool. Sinds een aantal weken ben ik op donderdag en vrijdag te vinden in groep 8 en ik heb het nu al ontzettend naar mijn zin! Ik kijk enorm uit naar de aankomende tijd!

Groetjes,
Amber van Geresteijn



Mijn naam is Matthijs Coes, in mijn vrije tijd ben ik graag in de sportschool bezig. Ook ga ik graag uit met vrienden. Ik doe mijn opleiding tot leraar basisonderwijs op de CHE, daar vind ik het erg gezellig met mijn klasgenoten. De reden dat ik voor de Pabo heb gekozen is omdat ik het altijd leuk heb gevonden om met kinderen bezig te zijn, dus toen dacht ik dat de Pabo wel een goede opleiding daarvoor was.

Met vriendelijke groet,
Matthijs Coes

Dankdag

Woensdag 1 november is het Dankdag. Het thema is dit jaar "Waar kijk je naar?". Op deze dag hopen we met alle leerlingen (groep 1 t/m 8) 's morgens naar de kerk te gaan om dit te vieren. Het is geen officiële kerkdienst, maar een dienst die wordt georganiseerd door de school. De leerlingen worden deze dag gewoon om 08.45 uur op school verwacht. Vanuit school gaan de leerlingen met hun leerkracht lopend naar de Dorpskerk. De Hervormde Gemeente Garderen verleent deze keer medewerking aan de dienst.

Ds. G.D. Kamphuis zal een bijdrage leveren aan deze dienst en spreken vanuit Johannes 6: 1-15. Deze dankdag staat het verhaal van de wonderbare spijziging centraal.

De Heere Jezus wordt gevolgd door een grote menigte. Ze volgen Hem omdat ze Hem veel wonderen zagen doen. De Heere Jezus genas veel zieke mensen en vertelde prachtige gelijkenissen. Er gebeurde altijd wel iets rondom de Heere Jezus. Bij de voorbereiding van dit Bijbelgedeelte kwam dat ook aan de orde. Er gebeurt heel veel rondom Jezus. Zoveel zelfs dat, als je niet oppast, je het echte wonder lijkt te missen. Allerlei details vragen de aandacht en leiden ons af. Wat dat betreft is onze tijd niet anders dan de tijd uit het Bijbelverhaal. Ook in onze tijd zijn er veel dingen die ons afleiden. We zijn druk of maken ons druk over veel dingen. Gelukkig gebruikt God vaak gewone dingen om onze aandacht te trekken. In die grote groep mensen vindt de discipel Andreas een jongen met vijf broden en twee vissen. Andreas brengt het kind bij Jezus en vraagt zich gelijktijdig af op welke manier vijf broden en twee vissen voedsel kan verschaffen voor zoveel mensen. Vragen wij onszelf dat ook niet vaak af. 'Wat betekenen mijn beperkte gaven/talenten in het koninkrijk van God? Wat betekent één lunchpakketje voor zoveel mensen?' Ons menselijke antwoord is niets. Maar Gods antwoord is 'genoeg'. Dat ene lunchpakketje was genoeg in de handen van de Heere Jezus. Hij dankt God, begint te breken en het blijkt genoeg te zijn om vijfduizend mannen te voeden. Er blijven zelfs manden vol voedsel over.

Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom! De dienst begint om 09.15 uur. De leerlingen en leerkrachten zullen voorin de kerk gaan zitten, ouders en andere belangstellenden kunnen daarachter aansluiten.



Aanbod CJG Barneveld 2023/24

Cursussen, workshops en webinars

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld is hét adres voor alle vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning. Wij organiseren dit najaar en komend voorjaar diverse cursussen, workshops en webinars. Hieronder hebben wij alles op een rij gezet. Zit er iets voor u of uw kind(eren) bij? Meld u dan aan via de website: www.cjgbarneveld.nl/cursussen.

GRATIS WEBINARS

Webinar 'Gezin in scheiding' in samenwerking met Family Factory

- Woensdag 4 oktober 2023 van 20.00 tot 21.00 uur

Webinar 'Kinderen en (pittige) emoties' met opvoeddeskundige Tischa Neeve

- Donderdag 5 oktober 2023 van 20.00 tot 21.00 uur
- Voor ouders van kinderen van 1 tot 12 jaar

Webinar 'Hoogbegaafdheid' in samenwerking met de Vlinderkamer in Barneveld

- Woensdag 8 november 2023 van 20.00 tot 21.00 uur
- Voor ouders, leerkrachten in het basisonderwijs en andere belangstellenden

Webinar 'Help, mijn peuter luister niet'

- Dinsdag 14 november 2023 van 19.30 tot 20.30 uur

Webinar 'Gezond slaapgedrag bij baby's en peuters'

- Datum nog niet bekend; houd onze website www.cjgbarneveld.nl/cursussen in de gaten!

TRAININGEN EN CURSUSSEN

Training 'Omgaan met emoties' voor kinderen van 5 tot en met 7 jaar

- Ouderavond op 31 oktober 2023
- Kinderbijeenkomsten op 7, 14, 21 en 28 november en 12 en 19 december 2023

Cursus 'Positief Opvoeden'

- Voor ouders van kinderen van 4 tot en met 12 jaar
- Vijf donderdagavonden: 18 januari, 1 februari, 15 februari, 29 februari en 21 maart 2024

Geef me de Vijf Basis- en Verdiepingstrainingen

- Basistraining 29 maart, 26 april, 24 mei en 21 juni 2024
- Verdiepingstraining 16 mei, 6 juni, 5 september en 3 oktober 2024

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.cjgbarneveld.nl/cursussen



www.pbsgarderen.nl

18 oktober Kinderkeuken



**VRIJDAG
27 OKTOBER**
Lampionnenoptocht

18:30 UUR
VERKOOP LAMPIONNEN

19:00 UUR
START OPTOCHT

 **DORPSHUIS DE WARBORG**
Koningsweg 27, Garderen

Voor meer info en de route:
www.oranjevereniginggarderen.nl



De kinderkeuken gaat weer open! Woon je in Garderen en ben je op zoek naar een leuke en creatieve activiteit in de herfstvakantie? Op woensdag 18 oktober kun je zelf cupcakes bakken en daarna versieren. Samen maken we de mooiste creaties. Aan het eind van de middag neem je de zelf versierde cupcakes mee naar huis. Deze activiteit is voor kinderen in de leeftijd van 8 – 12 jaar en kost € 9,00. Je kunt je aanmelden op de website van de Wardborg. Kom je ook en neem je gezellig je vriendinnetje, vriendje, broertje, zusje of wie er ook maar zin heeft om met je mee te gaan, mee?